

אסור שהיימנוט תהפוך לסשה ברנדט

רוני (פנטנש) מלכאי 11:33, 07 במרץ 2024 📌 התראות במייל

מי מכם זוכר את הילדה אלכסנדרה (סשה) ברנדט שנעלמה לפני 30 שנה ברמת גן? היא היתה בת 10 כשנראתה בפעם האחרונה בשער הכניסה לבית הספר בו למדה בעיר, ומאז ועד היום לא ידוע מה עלה בגורלה.

כמעט שבועיים עברו מאז היעלמותה של הילדה היימנוט בת ה-9 מצפת. עד אז היימנוט היתה ילדה כמו כל הילדים. ביום ראשון שבו נעלמה, יומיים לפני הבחירות המקומיות, היא הלכה לחוג במרכז הקליטה בו היא מתגוררת עם משפחתה ובמצלמות של הבניין היא נראית מחייכת ושמחה עם חבריה. ואז הגיעה השעה 19:30, השעה הגורלית שבה נעלמו עקבותיה ומאז כל המדינה מחפשת אחריה ועוקבת בדאגה אחר ההתפתחויות. ילדה רגילה בת 9 הופכת ברגע אחד ל-"הילדה שנעלמה".

איפה היימנוט? ואיך קורה שילדה פשוט נעלמת ואף אחד לא שמע ולא ראה דבר? שאלות שכולנו שואלים ככל שחולפים הימים ואין סימן אפילו הקטן שבקטנים.

המקרה של היימנוט הקטנה נגע לליבם של רבים שלא מפסיקים לשאול, לשתף ולהפיץ ברשתות החברתיות ומבקשים שוב ושוב להמשיך לדבר על הילדה בת ה-9. משאירים את המקרה על סדר היום הציבורי והתקשורתי, מתוך הבנה ששקט הוא אויב ובשל החשש שברגע שיפסיקו לדבר על הנושא הוא ישכח ויבלע בהררי החדשות היום יומיות שמדינת ישראל מייצרת בלי סוף. ולא רק הידיים מסייעות, מקלידות ולא מפסיקות לכתוב ונאחזות בתקווה, גם הרגליים נרתמו למשימה והציבור הרחב התגייס למבצע החיפושים וממשיך להגיע בימים אלה בהמוניו לצפת לסייע באיתורה. וגם בלי להכיר או לזכור את סשה ברנדט, מבקשים לומר ולהראות להוריה ולמשפחתה של היימנוט שהם לא לבד, שהיא הילדה של כולם ולא יתנו שהמקרה שלה יהיה דומה למקרה הילדה שנעלמה לפני 30 שנה.

הוריה של היימנוט הגיעו ארצה מאתיופיה לפני שלוש שנים. עולים חדשים שמתגוררים במרכז הקליטה בצפת ועוברים תהליך התאקלמות בארץ עד שיעברו למגורי קבע. באחד הראיונות אימה של היימנוט אמרה שהיא מעולם לא חשבה שמהווה כזה יכול לקרות בישראל.

התפיסה הזו משותפת לרובנו. זה נראה בלתי נתפס בישראל. אנחנו רגילים לשמוע על מקרי היעלמות של ילדים בארצות הברית הרחוקה, שם מספר הילדים הנעלמים ולא נמצאים עצום בהיקפו.

אבל גם בישראל יש רשימה ארוכה של אנשים שנעלמו, ורוב הציבור הישראלי לא מודע לכך שרשימת הנעדרים כוללת כ-600 שמות של אנשים שלא ידוע מה קרה איתם. מספר תיקי ההיעדרות הנפתחים מדי שנה גבוה אף יותר, אולם רוב מוחלט של המקרים נפתר כך או אחרת. סשה ברנדט היתה אחד מהמקרים שלא נפתרו, ילדה שבזמן היעלמותה היתה מבוגרת רק בשנה מהיימנוט כיום, ולא במקרה אנחנו נזכרים בה.

גם סשה ברנדט היתה בת לעולים חדשים, ילדה זרה בסביבתה. ולמרות התגייסות האנשים לחיפושים והחקירה הנרחבת שהיתה אז, ולמרות שהיום יש לנו אמצעים מתקדמים, רשתות חברתיות ועיניים בכל מקום – אי אפשר שלא לחשוש שהזמן ועומס האירועים התקשורתיים יאפשרו את השכחה. לכן אסור להפסיק לחפש וחייבים להשאיר את הנושא על סדר היום. ואסור שהיימנוט תהפוך לסשה ברנדט והיעלמותה תישאר בלתי פתורה.